



Η ιστορία του Που και της Λου

Μια φορά και έναν καιρό , ζούσε ένα αγοράκι
που το έλεγαν **ΠΟΥ** . Ο **ΠΟΥ** είχε και
μια αδελφούλα που την έλεγαν **ΛΟΥ** .





Ο **ΠΟΥ** και η **ΛΟΥ** ζούσαν σε ένα όμορφο σπιτάκι κοντά σε ένα ποταμάκι μαζί με την μαμά και το μπαμπά τους.





Κάθε μέρα πήγαιναν στο σχολείο τους που ήταν δίπλα στη ψηλή βελανιδιά και μάθαιναν πολλά γράμματα , πολλά τραγούδια και άκουγαν όμορφα παραμύθια....





Αλλά έπαιζαν και με τους φίλους τους πολλά παιχνίδια ...





Όταν επέστρεφαν στο όμορφο σπιτάκι τους, τους περίμενε ένα πιάτο καλομαγειρεμένο φαγητό , ψωμάκι και δροσερό νεράκι από το ποταμάκι...





*Κυρίως όμως τους περίμενε μια αγκαλιά και ένα
ζεστό φιλή από την οικογένεια τους.....*





Αργότερα έπεφταν για ύπνο με τα καθαρά
ρουχαλάκια στο ζεστό τους κρεβατάκι και
έκαναν όνειρα τα παιχνίδια που θα έπαιζαν
αύριο.....





Όμως μια μέρα ΌΛΑ ΆΛΛΑΞΑΝ

*Ο αρχηγός του διπλανού χωριού αποφάσισε ότι
αυτά που είχε το χωριό του δεν είναι αρκετά....
Είχε αρρωστήσει με τη γνωστή και επικίνδυνη
αρρώστια του «ΚΙΑΛΛΟ».....*





Έτσι αποφάσισε να πάρει όλα τα φαγητά , όλα τα ρούχα και να τα κλείσει στο σχολείο που το έκανεαποθήκη.... Την οικογένεια του

ΠΟΥ και της **ΛΟΥ** την έβαλε να τον υπηρετεί , ενώ όλο το ποταμάκι το πήρε με μια μεγάλη σωλήνα , στο δικό του χωριό.....



Τώρα ο **ΠΟΥ** και η **ΛΟΥ** δεν είχαν τίποτα....
Το μόνο που είχαν ήταν ...η ελπίδα ότι κάτι
μπορεί να αλλάξει...

Μέχρι που ήρθες εσύ ...



ΚΑΙ ΕΣΥ.....



ΚΑΙΕΣΥ.....



..και ΕΣΕΙΣκαι ...ΕΓΩ ...και
...ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



...και όλα έγιναν ΌΠΩΣ ΠΡΙΝ

Και ο **ΠΟΥ** και η **ΛΟΥ**
ήταν και πάλι πολύ ευτυχισμένοι και
χαρούμενοι.....



ΤΕΛΟΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

